

Zonder titel

Cath Claeys, Wemmel, °1969

Olieverf op doek | 100x120 cm | 2023



De tijd die vliegt, de snelheid van de tijd die velen onder ons nauwelijks kunnen bijhouden of bijbenen. Als tegenhanger van de tijd die vliegt, is er onlosmakelijk ook het verlangen naar pauze en stilstand. Naar momenten waarbij je echt tot rust kan komen, je oog kan laten ontspannen en de traagte omarmen. Het is die traagte en stilstand die ik zoek in mijn werk, als een intuïtieve nood die ik gaandeweg bij mezelf ontdekt heb.

De witte vlakken die regelmatig in mijn werk opduiken, staan voor het langzame, de rust, het evenwicht, de disconnectie en het herladen. Het resultaat van die zoektocht is een soort denkbeeldige ruimte, een omgeving, een oord waar je het oog kan laten staren en met het oog ook je gedachten. En waar de tijd even stilstaat. Om te ontsnappen aan de 'tempus fugit'.