

Logies

Verblijf in Maldegem

- B&B Huyze Peppin's** · Parklaan 24, 9990 Maldegem
www.huyze-peppins.be · pluympeter@msn.com
+32 50 70 01 69 / +32 475 72 78 79
- Hotel Amaryllis** · Koning Albertlaan 44, 9990 Maldegem
www.maldegem.hotellamaryllis.be · hotellamaryllis@telenet.be
+32 50 71 75 85
- B&B Chalet Rhodopi** · Nieuwstraat 32, 9990 Maldegem
liesbeth.bollen@hotmail.com · +32 473 96 01 24
- B&B The Attic** · Bloemestraat 29, 9990 Maldegem
www.the-attic-maldegem.business.site · attheattic29@gmail.com · +32 489 33 99 31
- Vakantiewoning Buitenshuis Kleit** · Urselweg 92, 9990 Maldegem · www.buitenshuiskleit.be
info@buitenshuiskleit.be · +32 478 26 18 06
- Vakantiewoning Caprice** · Butswervestraat 11, 9990 Maldegem · www.capricemaldegem.be
restaurant.caprice@hotmail.com · +32 50 71 21 16 / 03 808 09 54
- Hotel Cleythil** · Kleitkalseide 193, 9990 Maldegem
www.cleythil.be · hotel@cleythil.be · +32 50 30 01 00 / +32 497 58 30 69
- Vakantiewoning De Smokkelaar** · Paddepoelestraat 12, 9990 Maldegem · www.desmokkelaar.be
info@desmokkelaar.be · +32 494 04 96 08
- B&B Destiny** · Aardenburgkalseide 396, 9990 Maldegem
www.bbdestiny.be · ann@bbdestiny.be · +32 472 66 62 18
- Jeugdherberg Die Loyale** · Gentse Steenweg 124, 9990 Maldegem · www.jeugdherbergen.be · maldegem@vjh.be
+32 50 71 31 21
- B&B Filippus** · Vakebuurtstraat 243, 9990 Maldegem
www.filippus.com · info@filippus.com · +32 479 31 19 40
- B&B Hotel Mama** · Gentweg 5A, 9991 Maldegem
www.hotel-mama.business.site · petragoethals@hotmail.com
+32 475 31 51 74
- Vakantiewoning Jardin De Lieze** · Moerhuizestraat 51, 9990 Maldegem · www.jardin-de-lieze.be
petermatteboom@hotmail.com · +32 473 50 35 75
- B&B La vie en roos** · Brugse Steenweg 195, 9990 Maldegem · www.la-vie-en-roos.com
roos@la-vie-en-roos.com · +32 50 67 08 98
- B&B Shaka Belgium** · Lindestraat 50, 9990 Maldegem
www.shakabelgium.com · info@shakabelgium.com
+32 485 85 42 65
- B&B SjeRie** · Hoornstraat 2D, 9992 Maldegem
www.bensjerie.com · jmateurlings@gmail.com
+32 50 69 71 43 / +32 485 85 42 65
- Vakantiewoning 't Moerhuisje** · Moerhuizestraat 56, 9990 Maldegem · www.moerhuisje.be
annickdecuyper@hotmail.com · +32 479 96 02 60
- B&B 't Peurke** · Edestraat 3, 9990 Maldegem
bart.de.baets@skynet.be · +32 475 39 11 95
- Vakantiewoning Terre De Lumière** · Moerhuizestraat 78, 9990 Maldegem · www.terre-lumiere.com · alain_art@hotmail.com · +32 495 22 73 62
- Vakantiewoning Brielparel** · Brielstraat 147, 9990 Maldegem · www.debrielparel.be · info@debrielparel.be
+32 497 12 34 75

Maldegem

Al onder de weg van Maldegem...

Ergens tussen Antwerpen en Knokke? Daar vind je Maldegem terug. Maar Maldegem is meer dan een verkeersbord, het is hét 3-Vlaanderenpunt van Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen, gelegen tussen de zee en de kunststeden Brugge en Gent.

Dit alles in een straal van 30 kilometer. Maldegem bestaat uit een vijftal woonkernen, elk met hun eigen charme, een eigen omgeving en eigen dialect-eigenaardigheden. Maldegem ligt op een knooppunt van belangrijke gewestelijke en regionale wegen. Eenmaal je er bent, zal je er echter niet vlug willen weggaan. Want Maldegem biedt je niet alleen rust, natuur en erfgoed, maar ook authenticiteit en een gastvrij ondernemersklimaat. Je kan er niet alleen heerlijk fietsen of wandelen, je kan er ook genieten van het landschap, de rijke geschiedenis of van streekproducten. En je bent steeds van harte welkom in onze gastvriendelijke logies, restaurants en cafés.

- Vakantiewoning De Burkelhoeve** · Van Strydoncklaan 3, 9990 Maldegem · www.deburkelhoeveplattelandverblijf.be
info@deburkelhoeve.be · +32 50 54 69 08
- B&B Cosy House** · Fortuinstraat 60, 9990 Maldegem
- Studio Domein Pomme Charelle** · Aardenburgkalseide 342, 9990 Maldegem · pommeharelle@hotmail.com
+32 475 55 44 36
- B&B Katty Kattoo** · Urselweg 122, 9990 Maldegem
katty@galoo.be · +32 50 70 42 86
- Vakantiewoning Maison Marie** · Meerschotdreef 1, 9990 Maldegem · micheldekeyzer@hotmail.com
+32 485 72 73 23
- Vakantiewoning Noortem 11** · Noortem 11, 9990 Maldegem · svensson073@gmail.com · +32 50 72 92 20
- Vakantiewoning Ryvado** · Vlotweg 3, 9990 Maldegem
steven.nyckaert@hotmail.com · +32 486 39 30 22
- Vakantiewoning Villa Meersen** · Holleweg 17, 9990 Maldegem · www.villameersen.be · blondeelan@telenet.be
+32 486 83 14 35



- Kerk
- Kasteelsite
- Museum

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem · info@maldegem.be · 050 72 89 30 / Fotografie: Damien De Backer, Johan Landuyt, Luc De Coninck, Canada-Polonië War II Museum, Kevin Deruyck, Gemeentebestuur Maldegem © Gemeentebestuur Maldegem, 2022



Gemeentebestuur: Marktstraat 7, 9990 Maldegem
050 72 89 30 | info@maldegem.be
www.maldegem.be



Fietslus Adegem

"Buiten de wereld"

De fietstocht start in de historische kern en leidt je langs weidse velden en het Schipdonkkanaal tot het meest zuidelijke punt van Maldegem. Je waant je 'buiten de wereld' op deze lekker lopende wegen.

Onderweg kan je even afwijken voor een bezoekje aan het CWGC Adegem Canadian War Cemetery of het Canada Poland War II museum en zijn prachtige tuinen of stoot je onverwachts op een unieke veldkruisweg.

Halverwege kom je aan 'Kruipuit', de meest zuidelijke woonkern van Maldegem. Je vervolgt je tocht terug richting Adegem door een 'heuvelandschap', met zacht oplopende hellingen en hoogteverschillen tot 15 meter.



Fietslus Kleit

Over rovers en bezembinders

Deze fietstocht langs bos en heide wijkt iets af van de drie andere fietstochten. Eerst trek je naar het hoogste punt van Maldegem: de 28 meter hoge Kampel.

Via het afgelegen Helle fiets je richting Landschapspark Drongengoed, waar de Kleitse bezembinders vroeger actief waren. In woelige tijden was het Drongengoed een schuilplaats voor boeven en schurken. Tegenwoordig reconstrueert het Agentschap Natuur en Bos hier de middeleeuwse bossen en heiden en groeit de wildpopulatie van herten en reeën flink aan. Vergeet ook niet om even een bezoekje te brengen aan het bedevaartsoord en Mariagrot in Kleit, vooraleer je je neerploft op een terrasje.



4 x fietsplezier

Oost, west, overal even best

Op deze kaart vind je vier nieuwe fietslussen, telkens 20 à 30 km langsheen mooie, soms minder bekende hoekjes van onze gemeente. Geniet met volle teugen van het uitzicht! En van de beloning achteraf op een van de vele terrasjes die onze gemeente rijk is.

Zin in meer? Ontdek nog andere leuke fiets- of wandelroutes in en om Maldegem via de websites van onder andere Fietsnet, Wandelknooppunt, Routen, Meetjesland, Westtoer, Zeeland én Zwinstreek.

Ontdek Maldegem



Fietslus Donk

Op de grens met West-Vlaanderen

Vanuit Donk verken je langs landelijke wegen het open landschap, met de kenmerkende bomenrijen. Heel even wip je over de grens met West-Vlaanderen om langs het iconische Leopolds- en Schipdonkkanaal naar Maldegem te fietsen.

We brengen je tot in het centrum van Maldegem. Misschien laat je je verleiden om er de gezellige sfeer op te snuiven. En waarom ook niet eventjes shoppen en je onverwachte, leuke aankopen keuren op een terrasje. Ten zuiden van Maldegem rijd je langs enkele meersen terug richting Donk.

Vergeet ook niet even binnen te wippen in de Smoufel-beekhoeve voor je terug aan de kerk komt. En vooraleer je je fiets terug op de wagen plaatst, kan je nog even de inwendige mens versterken met een natje en een droogje. En voor wie nog meer wil fietsen: vlak bij Donk kan je een oude treinbedding volgen, tot op de rand van Brugge.



Fietslus Middelburg

Op de grens van water en conflict

Eerst doorkruis je het Krekengebied. Dit gebied strekt zich uit van Knokke tot de Scheldemonding. Heel even rijden we ook in het buitenland.

Je ziet langs het Leopold- en Schipdonkkanaal diverse bunkers uit Wereldoorlog I. Deze bunkers maakten deel uit van de Hollandstelling, en werden 'herbruikt' tijdens de Operation Switchback in 1944.

Via het centrum van Maldegem rijd je terug richting startpunt. Bezoek zeker de kerk en de kasteelsite in Middelburg. Deze resten zijn een stille getuige van de glorieuze Bourgondische periode.



Tijdens de vele conflicten en godsdienstoorlogen werd Middelburg kapotgeschoten, heropgebouwd, verbouwd, tot het na Wereldoorlog II eindelijk de rust hervond. Je vindt nog tal van resten van omwallingen uit de 15de tot 18de eeuw terug, onder meer langs de idyllische Meulekreek, op de grens met België en Nederland.



Adegem

Adegem kreeg zijn naam in de vroege Middeleeuwen: **Addingahem was de woonplaats van de clan van een zekere Ado. Het bleef lange tijd een plattelands-gemeenschap. Pas in 17de eeuw kreeg de bewoning het karakter van een dorp nabij de Sint-Adrianuskerk met zijn Romaanse toren uit de 12de eeuw.**

De bijnaam "Adegem, buiten de wereld" danken we aan de legende van August Van Acker. Hij vertelde in de 19de eeuw over de pestepidemie van 1349 waarbij Adegem gespaard bleef, terwijl omliggende gemeenten zwaar getroffen werden.

In het noorden grenst Adegem aan het Krekengebied, ten oosten vind je het Schipdonkkanaal met de mooie spoorwegbrug van Balgerhoeke. In het zuiden is er het prachtige, zacht glooiende heuvellandschap. In westelijke richting ligt Maldegem. Adegem blijft een aantrekkingskracht uitoefenen op nieuwe inwoners. Je merkt dit aan de komst van veel nieuwe wijken in de onmiddellijke nabijheid. Langs de handelskilometer tussen Adegem en Maldegem bevinden zich bijna alle noodzakelijke groothandelszaken.



1 Canada-Poland War II Museum - Tuinen van Adegem

Op zijn sterfbed vertelde Maurits Van Landschoot hoe hij tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen verborgen had gehouden voor de nazis, én zijn leven te danken had aan de Canadezen, toen op het einde van de oorlog zijn rol bekend werd bij de bezetter. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de bevrijding besloot zijn zoon Gilbert een museum op te richten, dat werd ingehuldigd door de vertegenwoordiger van de Koning en Belgische, Canadese en Poolse prominenten op 28 juni 1995. Verscheidene diorama's tonen je levensechte militaire acties uit Wereldoorlog II met 270 uniformen, wapens, zenders, posters, enz.... Je krijgt een film te zien met originele beelden van de Slag om de Schelde. Behalve aan het museum kan je ook een bezoek brengen aan de Tuinen van Adegem. Geniet van de Franse, Engels of Japanse tuin.



2 CWGC Adegem Canadian War Cemetery

De herdenking van de bevrijding in 1944 én de vele slachtoffers langs Canadese zijde, maakt Adegem tot een begrip met een uitstraling tot ver buiten onze grenzen. Het gemeentebestuur brengt naar jaarlijkse traditie op de tweede zondag van september hulde aan de militairen, die een laatste rustplaats vonden op de CWGC Adegem Canadian War Cemetery. Naast 845 Canadezen vonden 269 Britten, 3 Australiërs en 2 Nieuw-Zeelanders ook hier hun laatste rustplaats, evenals 33 Polen en 2 Fransmannen. Een niet geïdentificeerde Britse zeeman die omkwam tijdens de Eerste Wereldoorlog werd eveneens bijgezet. De begraafplaats is eigendom van de Commonwealth War Graves Commission.

De herdenking gebeurt steeds in aanwezigheid van de Britse, Canadese en Poolse ambassadeurs en een vertegenwoordiging van het Koningshuis, verschillende oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen en kan op ruime publieke belangstelling rekenen.

3 Schipdonkkanaal

Je kan langs het Schipdonkkanaal en aansluitende kanalen ten zuiden van Kortrijk fietsen tot bijna aan de legendarische velodroom van Roubaix. Het werd spijtig genoeg nooit een fietsklassieker... In de 19de eeuw ontwikkelde zich een vladindustrie langsheen de Leie, in het zuiden van Vlaanderen.

Het Schipdonkkanaal werd in het midden van de 19de eeuw aangelegd om het vervuilde en stinkend water van de Leie niet doorheen Gent (en Antwerpen) te leiden, maar zo vlug mogelijk naar de zee af te voeren, ter hoogte van Zeebrugge-Heist. Vandaar de naam 'De Stinker'. Deze vervuiling door het vlasroten in de Leie duurde tot 1943. Van Zomergem tot Moerkerke werd het nieuwe kanaal ingebed in de bedding van het in onbruik geraakte 13de eeuwse kanaal De Lieve.

Langs het Schipdonkkanaal kom je onverwachts ook nog sporen en monumenten tegen uit de beide wereldoorlogen. Het is aangenaam fietsen langsheen het Schipdonkkanaal zonder auto's, in de schaduw van hoge bomen temidden van de mooie natuur.



Donk

Langs de Romeinse heinweg tussen Brugge en Antwerpen schurkt het kerkdorpje Donk aan tegen West-Vlaanderen op de grens tussen Zandig Vlaanderen en het Vlaamse Polderland.

Donk was oorspronkelijk een Frankische nederzetting van enkele boerderijen. Donk heeft zeer lang het agrarisch karakter behouden. Pas op het einde van de 19de eeuw werd het een zelfstandige parochie met een mooie en ingetogen neogotische Sint-Jozefkerk. Deze kerk met ommegang ligt te midden van een schitterend rustiek kader.

In het noorden van Donk werd in 1215 de abdij van Zoetendale gesticht. Deze abdij speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van niet alleen Donk, maar ook van Middelburg. De abdij werd verwoest tijdens de godsdienstoorlogen. De gronden gingen mettertijd over in particuliere handen en in de 19de eeuw werden hier vier boerderijen opgericht, die nu nog steeds Zoetendale of de Vier Hoofstes worden genoemd. In het zuiden loopt de bewoning uit tot aan het voormalige spoorstation op de lijn Gent-Eeklo-Brugge. In 1959 werd deze spoorlijn gesloten. Je kan vanaf Donk deze spoorlijn met de fiets volgen tot Steenbrugge nabij Brugge.

4 Meersen

Tussen Maldegem, Kleit en Donk heb je twee grote meersen: de Eelveldse en de Vossenholse meersen. Een meers duidt op laag gelegen, natte grond, enkel geschikt als weide of hooiland. Meestal zijn meersen begroeid met houtige plantensoorten, vetgras, kruiden en dus erg voedszaam voor vee. Bij het begin van de lente werd het vee van de stal gehaald.

Omdat de vegetatie dan het meest overvloedig is en van beste kwaliteit, werden net dan de meeste kalveren geboren. Bij het begin van de zomer konden dan ook de hooilanden worden gehooit om in de winter als stalvoeding te kunnen geven. In de late herfst werd het vee terug op stal gezet, wanneer regen en sneeuw langzaam de velden terug lieten onderlopen. En nu de winters milder zijn, waardoor het steeds moeilijker wordt voor ijspret op waterlopen, kunnen meersen een recreatief glij- en schaatsalternatief bieden voor jong en oud.



5 Smoufelbeekhoeve

Deze voormalige boerderij dichtbij de kerk, was vier generaties een gemengd landbouwbedrijf van melkkoeien, mestvee en akkerbouw. In 2001 werd de boerderij omgevormd tot het agrarisch museum De Smoufelbeekhoeve. In de voormalige koeienstal vind je een museum van oud landbouwmateriaal en huiselijke voorwerpen uit de plattelandssfeer.

Elk aspect van het boerenbuitenleven is hier vertegenwoordigd en doet je terugdenken aan de goede oude tijd van 'Het Gezin van Paemel'. Als geboren landbouwerszoon ligt het voor de hand dat conservator Jaak Vannevel een passie voor oldtimertractoren koestert. Je maakt er ook kennis met de historische wagenmakerij van de familie Henneman die, drie generaties lang, tot 1968, actief was in Maldegem.



Kleit

De naam Kleit komt van de dikke kleilaag die hier dicht onder de oppervlakte zit. De bijnaam van de Kleitenaars is 'bezembinders', omdat hier vroeger vrij veel bezembinders werkzaam waren.

Kleit werd een parochie in 1857 en beschikt sedert 1863 over een neogotische kerk, gewijd aan de Heilige Vincentius a Paulo. Sedert 1952 is Kleit bekend als een bedevaartplaats ter ere van Maria. De grot bevindt zich in een overblijfsel van het Kluisbos naast de kerk.

En in 1958 is Kleit in twee gesplitst door de Aalterbaan (N44). Hoewel het oostelijk deel van Kleit wel het meest gekende deel is, verdient ook het westelijke deel jouw aandacht.

6 Landschapspark Drongengoed

Het Landschapspark Drongengoed is met zijn imposante afmetingen het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen. Dit knappe natuurdomein waaiert uit langsheen Kleit, Knesselare, Ursel en Oostwinkel. En dit gebied verkennen, dat doe je het best op je eigen manier: te voet, met de fiets, op de mountainbike of zelfs te paard. Ga zeker ook eens langs de Drongengoedhoeve, waar twee superleuke speelzones zijn ingericht en waar je alles kan leren over de boeiende geschiedenis van de hoeve én het omliggende landschap Cuesta-Zomergem-Oedelem. Of wandel een eindje mee met de jonge herderin en haar kudde schapen. De dieren begrazen de velden, bermen en dreven en houden zo de heide in goede staat.



7 Kampel

De Kampel is het hoogste punt in Maldegem. Deze 28 meter hoge cuesta is ontstaan toen de zee bij stormtij beukte tegen de eerste heuvelrij van zandig Vlaanderen. Maar dat is al lang geleden.

De heuvel, met zwaar een bijna-haarspeldbocht, is zowat een verplicht nummer in elke lokale wielervedstrijd. Eenmaal was de Kampel zelfs een belangrijk onderdeel van het Belgisch kampioenschap (2002). Waar de organisatoren hoopten dat de Poggio van Kleit het verschil zou maken, won Tom Steels. Inderdaad, in een massasprint.

Aan de voet van de Kampel lag een militair vliegveld. Tussen 1940 en 1944 waren hier Duitse en ook enkele Italiaanse vliegtuigen gestationeerd. Nu vind je nog slechts enkele sporen van dit vliegveld terug waarbij vooral de enkele resterende vliegtuigloodsen uniek zijn in West-Europa.

8 Maldegemveld

Het Maldegemveld kreeg een Europese bescherming in het kader van Natura 2000-gebied. Hoewel officieel deel van het landschapspark Drongengoed, heeft het Maldegemveld een heel eigen karakter met zijn specifieke afwisseling tussen heide en bos, natuur- en cultuurlandschap. Het wordt wel eens de Hoge Venen van het Meetjesland genoemd.

Een tiental jaar geleden werd beslist om dit natuurgebied terug te herstellen volgens het beeld van het 17de eeuwse 'woeste' veld: een mozaiek van heidevegetaties, eiken- en berkenbossen en kreupelhout. Het is tegenwoordig een geschikte biotoop voor zeldzame dieren en planten.

En je kan er heerlijk wandelen en fietsen, of spelen met je kinderen in een avontuurlijk speelbos. Laat je verrassen door de natuur, of de onverwachte ontmoetingen met reeën, damherten of Galloway-runderen, de knuppelpaadjes en zeldzame fauna en flora.



9 Mariagrot

De Lourdesgrot werd tussen 1950 en 1952 opgetrokken met betonblokken van de afbraak van de oorlogsvliegvelden van Adegem en Ursel. De grot is de grootste Lourdesgrot in Vlaanderen. Kort na de inwijding werden kapelletjes van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, het Heilig Graf en een Sint-Ritakapel met beelden van Sint-Rita, Sint-Nicolaas van Tolentijn en Sint-Antonius van Padua toegevoegd. Hieromheen verrees een ommegang met 15 kapelletjes die de Geheimen van de Rozenkrans verbeelden. In 1954 werd de erekapel met de Calvarie in gebruik genomen. Zo ontstond een processiepark rond de Lourdesgrot. In 2004 werd de grot met omgeving geklasseerd als monument.

Zeer velen hebben de laatste jaren de weg gevonden naar de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de stemmige Sint-Ritakapel. Vooral in de meimaand en op 15 augustus wordt de Mariagrot druk bezocht. Op de avond van 15 augustus vindt er elk jaar een feestelijke Mariaïvering plaats, met aansluitend een lichtprocessie.



Maldegem

Met zowat 16.000 inwoners is Maldegem de grootste deelgemeente. De vroegste menselijke aanwezigheid gaat terug tot de Steentijd. In de Romeinse periode was er zelfs een militair fort. De naam Maldegem verwijst naar een Frankische nederzetting van een zekere Mathlo.

De Sint-Barbarakerk markeert de oudste kern van Maldegem. Later verschoof het centrum naar het marktplein, waar het gemeentehuis en de school van de Zusters Maricolen prominent aanwezig zijn. Maldegem draagt de bijnaam "die Loyale", een verwijzing naar de trouw van Filips III van Maldegem aan de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre. In de 18de en 19de eeuw werd de weginfrastructuur uitgebreid en werd Maldegem een knooppunt van regionale en gewestelijke wegen. Vandaag getuigt Maldegem van een up-to-date ondernemerschap: een gezellige winkelkern en tal van winkels langs de handelskilometer en een uitgebreid bedrijvenpark. Je vindt er alle noodzakelijke voorzieningen op het vlak van dienstverlening, horeca en distributie.



10 Frankische Driehoek

Het oude centrum rond de Sint-Barbarakerk is een beschermd dorpsgezicht. De driehoekige vorm van woonconcentratie gaat terug op Frankische tradities, vandaar deze benaming. Hier zijn ook de economische, religieuze en administratieve functies geconcentreerd. In de Noordstraat is er een eclectisch kasteeltje met een torentje uit circa 1525. In 1909 werd het kasteeltje uitgebreid met een drukkerijgebouw door Victor De Lille, drukker-uitgever van het weekblad 't Getrouwe Maldegem en de Duimpjesuitgave. Hij was tevens een scherpzinnig journalist en politicus. De kerkhofsite rond de kerk wordt door twee kerkwegels met de Marktstraat verbonden. De meeste huizen in de Marktstraat zijn als herberg met naam gekend tot in de 16de-17de eeuw met als blikvangers het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis.



11 Gidsenmonumenten

De gemeente herdenkt jaarlijks de Slag bij Burkel, waar 12 soldaten sneuvelden tijdens de bevrijding van Maldegem op het einde van WO I. Deze slag is gekend als de laatste cavalerieaanval van het Belgische leger. Op de locatie langsheen de weg tussen Maldegem en Oedelem werd een herinneringsmonument opgericht. In de Gidsenlaan vind je ook een gedenkplaat waarop alle namen van de in Maldegem gesneuvelde Gidsen staan. Omwille van de vriendschapsband met het Gidsenregiment heeft het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis een Leopardtank in bewaring gegeven. Na de bevrijding van Maldegem stakte het Belgische offensief aan het Schipdonkkanaal. Er volgden nog talloze schermutselingen en beschietingen, die aan 150 Belgische soldaten en tientallen burgers het leven heeft gekost.



12 Sint-Annapark en -kasteel

Ooit stond aan de Westeindestraat een middeleeuws hospitaal. Later werd het een hoeve en legden beeldenstormers in de 16de eeuw alles plat. In 1860 verrees een gebouw in neoclassicistische stijl, voorzien van een fraai dakruiterij. Eind 19de eeuw werd de rivierbedding van de Ede rechtgetrokken en een park aangelegd. Bruggetjes verbonden beide oevers. Na het overlijden in 1957 van de laatste kasteelheer, Frédéric Dhont, werd het kasteel met park door de gemeente aangekocht. Sedert 2004 is het gebouw beschermd. Het Sint-Annapark is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Enkele jaren geleden kocht het gemeentebestuur leuke stoeltjes aan, in geel en rood, de kleuren van Maldegem. Sluit je ogen, voel de warmte en waan je in 'Le Jardin de Luxembourg'.



13 Stoomcentrum

In Maldegem ontdek je de grootste Vlaamse collectie rijaarjarige stoom- en diesellocomotieven op twee verschillende spoorbreedtes, dieselmotorwagens, eerste-klasse-, tweedeklasse- én derdeklasserijtuigen. Kortom, voor de echte beleving van nostalgie ben je hier aan het juiste adres.

Stoomtrein Maldegem-Eeklo organiseert elk jaar heel wat evenementen met verschillende thema's zoals het jaarlijks stoomtreinfestival. De meest exclusieve ervaring beleef je aan boord van de Oriënt Dining Express in een authentiek rijtuig uit de echte Orient-Express. Of neem plaats in de cabine van een echte locomotief en beleef het stoken of besturen van de locomotief vanop de eerste rij.



Middelburg

Gekneld tussen Zeeuws- en West-Vlaanderen biedt dit stukje Oost-Vlaanderen een mix tussen natuurpracht en een woelige geschiedenis.

Deze stad van 600 inwoners was een prestigieus project van Pieter Bladelin, topdiplomaat aan het Bourgondische hof en lid van het Gulden Vlies. Hij liet er een luxueus kasteel bouwen. Het kasteel weerstond de tand des tijds niet. Ook Middelburg leed onder de vele conflicten, van godsdienstoorlogen tot het Switchback offensief in 1944. Van de opeenvolgende verdedigingswerken kan je nog her en der restanten aantreffen.

De Sint-Petrus- en Pauluskerk mag je niet links laten liggen. Je kan er de 17de eeuwse kopie van de Bladelin-triptiek naar Rogier van der Weyden bewonderen, een kruisdraging uit het atelier van Pieter Breugel de Jonge of een Aanbidding door herders naar Pieter Paul Rubens. In de kerk vind je ook de grafombe en het testament van Pieter Bladelin.

Een 'stadswandeling' loodst je doorheen zes eeuwen geschiedenis. Het is er ook heerlijk fietsen. Je ontdekt het iconische beeld van twee parallelle kanalen, de Hollandstelling uit Wereldoorlog I en de grens van het krekengebied met de prehistorische zandrug, waarop Maldegem is gelegen.



14 Kreken

Maldegem grenst aan het Krekengebied, eeuwenlang speelbal van de natuurelementen.

Maar kreken konden ook ontstaan in tijden van oorlog, wanneer de lokale bevolking dijken doorstak en lagergelegene grond liet onderstromen als obstakel tegen de vijand.

Vandaag is het krekengebied een landbouwgebied. Er is nog heel wat waardevolle natuur met riet- en graslanden met specifieke planten- en diersoorten.

En je ziet nog de sporen uit het verleden. Of wat dacht je van de Staats-Spaanse verdedigingen ten tijde van de godsdienstoorlogen, bunkers uit Wereldoorlog I of het archeologisch beschermde Middelburg. Kreken vind je overal in het noorden van Oost- en West- en Zeeuws-Vlaanderen.

Je zou blijven fietsen, van de ene verrassende doorkijk naar de andere aangename rustplek. Tot de zon ondergaat en een terrasje je wenkt.



15 Leopoldskanaal - De Blinker

De Nederlanders hadden het moeilijk met de Belgische onafhankelijkheid (1830). Ze sloten alle afwateringen uit België af, ook het kanaal Gent-Terneuzen. Onder impuls van Kanunnik Andries, werd besloten om van Zelzate tot Heist een kanaal te graven, genoemd naar de eerste koning der Belgen. Het project werd nooit voltooid: enkel oppervlaktewater wordt afgevoerd naar de zee, vandaar de naam "De Blinker". Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwde de Duitse bezetter een Hollandstelling langs het Schipdonk- en Leopoldskanaal tegen een eventuele aanval vanuit het neutrale Nederland. Dit bleek niet nodig. Wel is tijdens de oktobermaand van 1944 fel strijd geleverd tegen de Duitse bezetter door Canadese en Britse divisies tijdens de operatie Switchback. Beide kanalen vormen een echt fietsparadijs.



Deel jouw ervaring met ons op Facebook en Instagram: #igmaldegem

Download de Maldegem app!

Je kan de Maldegem App downloaden met je smartphone en/of tablet. Beschikbaar voor Apple en Android:

