

Het leven zoals het is...



Jg. 9 nr. 3 – Maart 2017

Prins en prinses carnaval 2017:

Noël de Keyser en Barbara Longueville

Noël de Keyser

Noël is afkomstig uit Nieuwen Dorpe te Eeklo. Daar groeide hij samen met zijn 2 zussen en broer op. Zijn vader Kamiel was textielarbeider en zijn moeder huisvrouw.



Hij ging naar school tot zijn 15 jaar. Op zijn achttiende begon de legerdienst, waar er volgens hem vooral gedronken en gegeten werd. Zijn werkcarrière begon als diender bij de metser Willy Vandermeersch. Later is hij net als zijn zus en schoonbroer bij de péage te Eeklo gaan werken.

Daar leerde hij de liefde van zijn leven kennen: Regina Florentina Vanden Bussche. Ze trouwden in 1954 en kregen samen 4 kinderen: Marleen, Marijn, Martin en Marina. Regina bleef thuis als huisvrouw en Noël deed altijd de vroegdienst in de péage.

Ze bouwden hun huisje in de Gasmeterstraat op den Akker te Maldegem. Het was een leuke buurt, waar familie en vrienden naast elkaar woonden.

Noël wist zijn vrije tijd goed in te vullen. Hij ging graag vissen in de vaart of op zee, fietste graag, ging krulbollen. M.a.w. hij was er altijd graag bij.

Aan het Reesingebos hadden verschillende mensen uit den Akker een moestuintje, ook Noël. Daar was er een onderlinge competitie tussen de burens over wie de groenste vingers had.

Ook stond Noël altijd klaar om mensen te helpen en een handje toe te steken waar nodig. Soms ging hij zijn schoonzus Maria helpen in haar winkeltje op den Briel.

De buurt had eens het idee een krulbolbaan te maken op een pleintje waar vroeger een gasketel stond in de gasmeterstraat. Ook daar hielp Noël. Het was een succes en vaak werd er gekruld tot in de vroege uurtjes. De winnaar kreeg vijf frank.

Op zondag ging hij ook graag naar de voetbal kijken op Kleit en hield dan een grondige nabespreking in de kantine. Vaak werd het laat en toen zijn zus hem op maandag kwam halen om naar het werk te vertrekken gebeurde het wel eens dat ze voor een gesloten deur stond. Noël ging op 57-jarige leeftijd op prépensioen en kreeg van zijn kinderen een koersfiets en koerstenuue cadeau. Daarmee heeft hij talloze kilometers gefietst.

Ondertussen is hij reeds 2 jaar in het Warmhof en is hij de trotse opa van 5 kleinkinderen en bijna 3 achterkleinkinderen. Hij wordt graag gezien en is goed gezelschap.

Barbara Longueville

Twintig jaar na de geboorte van hun eerste kind, op 23 februari 1933, mocht het gezin Longueville hun jongste kind Barbara welkom heten. Een 'achterkomeke' zou je kunnen zeggen. Barbara, haar twee zussen



en haar broer hielpen vaak op de boerderij van hun vader. Helaas verloren ze vroeg hun moeder, waardoor de taak van het huishouden ook op hun schouders terecht kwam.

Zelf ging Barbara niet graag naar school, al werd ze er wel graag gezien. Het enige leuke eraan was dat ze die samen met haar buurjongen en jeugdvriend Wilfried kon doorbrengen.

Barbara hield van dansen en toen er een tent stond te Kleit mocht ze even gaan van haar bezorgde vader. Bij het binnenkomen viel haar oog op de mooie jongeman Maurice Meneve. Hij stond gekend als de 'zwever' vanwege zijn danstalent. Na enige tijd vroeg hij Barbara ten dans en de vonk sloeg over.

In 1954 stapten Barbara en Maurice in het huwelijksbootje. Na tien maanden huwelijk mochten zij hun zoon Piet verwelkomen. Het echtpaar werkte samen in hun eigen kapsalon, pruikenwinkel en parfumerie in de Noordstraat. Barbara hield van haar job en het contact met de klanten. Veel vrije tijd hadden ze niet, maar als het even kon reed Barbara met haar fiets naar haar vader te Papinglo.



Ondertussen is zij reeds trotse oma van 3 kleindochters en woont ze al bijna 2 jaar in het Warmhof. In Paula Verhaeghe heeft zij een goede vriendin gevonden. Ze wordt hier graag gezien en als er te dansen valt is ze altijd van de partij!





Kruiswoordraadsel



Horizontaal

- 1 tuinder
- 6 je kijkers
- 8 weerkaatsen van geluid
- 10 lieve vrouw uit sprookjes
- 12 blijven steken
- 13 zeer mak
- 14 waarvan er maar één is
- 15 kledingstof
- 17 ander woord voor oom

Verticaal

- 2 die waakt over iets
- 3 verkoper van waren
- 4 landbouwwerktuig
- 5 herhalen van gedeelte van lied
- 7 ontkenning
- 9 waar je een jas aan hangt
- 11 slechts enkele
- 16 knock-out (afk)

Voorjaar – Toon Hermans

Uit: Ik heb het leven lief

Vandaag heb ik het voorjaar gevoeld, nee, niet alleen gezien met de kleine kijk-oogjes, maar gevoeld tot in mijn botten. Wat zeg ik? Tot diep in mijn ziel. Ik heb vandaag gewoon de kracht gevoeld die in dit jaargetijde uit de aarde straalt en uit het water van de beken en de rivieren. Ik heb de geur gesmaakt en ingeademd van de lentelucht en in de stilte heb ik de verwachting geproefd van wat opnieuw geboren zal worden in onuitsprekelijke veelheden. 't Is de liefde. Het is alsof je dan ineens wordt volgegoten met een nieuwe kracht, die opwelt in het 'al om je heen'. Alsof de winterkreukels in je ziel weer worden gladgestreken, alsof er iets van het beschouwelijke van je afvalt en er iets vrolijkers voor in de plaats komt. Je leeft mee op, met alles om je heen, met het veld dat groen wordt en de akkers die levendiger worden, smeüiger en met de bomen die zich voorbereiden op het feest. De hemel is opgewekter, de wolken hangen niet meer zo laag. Het licht heeft iets van een lichtheid, dat het vóórdien niet had. Dit wordt het zóveelste feest, de zóveelste bruiloft. De zóveelste liefdesverklaring van Vader Hemel aan Moeder Aarde. De zóveelste maal het uitpakken van de witte bruidsboeketten in de weilanden. Ik voel het feest diep in mij. Kom dichterbij me. We drinken het licht van deze eerste lentedag samen op. 't Is de liefde.



Bewonersnieuws

In februari namen we afscheid van Denise Goossens, Albert De Pauw, Germana De Wilde, Gaston Vandenbon en Laura De Witte.

We wensen hun familie en vrienden heel veel sterkte toe.

We mochten ook enkele nieuwe bewoners verwelkomen. Jeannine Goossens, Jeanne Vandemoere, Emelie Maenhoudt, Hector Van Hulle en August Raeman. We heten hen allemaal van harte welkom en hopen dat ze zich hier snel thuis zullen voelen.

Verjaardag

maart

Afd. Geel

16/03 Paula Landuyt

Afd. Paars

05/03 Maria Vaneenoo
09/03 Diana Gussé
09/03 Roger Naert
17/03 Angela Maebe
22/03 August Raeman
22/03 Mariette Vantighem

Afd. Groen

02/03 Paul Lenssen
25/03 Clarisse Vantighem
30/03 Mariette Sneppe



Gefeliciteerd

Agenda Afdeling Geel



Woe 1 maart	14u30	Lente tuinieren
Maa 6 maart	14u30	Terugblik (foto's en film 100 jarigen)
Din 7 maart	14u30	Bingonamiddag
Woe 8 maart	14u30	Gezelschapsspel namiddag
Don 9 maart	14u30	Quiz: de bloemetjes en de bijtjes
Vrij 10 maart	14u30	Kaartbingo
Maa 13 maart	14u30	Dessertbuffet Maricolen
Din 14 maart	08u30	Ontbijtbuffet
Woe 15 maart	14u30	Gebruikersraad
Don 16 maart	09u00 14u30	Vrijwilligersfeest Zingen op het rode tapijt
Maa 20 maart	12u30	Uitstap in beperkte groep: Frituur
Maria		
Din 21 maart	14u30	P&O Discobar Johan Truyaert
Woe 22 maart	14u30	Foto wandeltocht
Don 23 maart	14u30	Oud Maldegem
Vrij 24 maart	14u30	Kaartnamiddag
Maa 27 maart	14u30	Show cooking
Din 28 maart	14u30	Teerlingen
Woe 29 maart	14u30	Verjaardagfeest
Don 30 maart	14u30	Cinemanamiddag
Vrij 31 maart	14u30	Hoger-Lager



Agenda Afdeling Paars

Don 2 maart	14u00	Kinderen en kleinkinderen personeel op bezoek
Vrij 3 maart	14u30	Krant lezen
Maa 6 maart	14u30	Kaartbingo
Din 7 maart	14u30	Bingonamiddag
Woe 8 maart	14u30	Wandeling door Maldegem
Don 9 maart	14u30	Praatcafé
Vrij 10 maart	14u30	Turnen met Abden
Maa 13 maart	14u00	Desserbuffet Maricolen
Din 14 maart	08u30	Ontbijtbuffet
	14u30	Dobbelsteenspel
Don 16 maart	09u00	Vrijwilligersfeest
	14u30	Zingen op het rode tapijt
Vrij 17 maart	14u30	Gebruikersraad
Zat 18 maart	14u30	Scoutsnamiddag
Din 21 maart	14u30	P&O discobar Johan Truyaert
Don 23 maart	17u00	Croque monsieurs
Vrij 24 maart	14u30	X-box bowling
Maa 27 maart	14u30	Quiznamiddag
Din 28 maart	14u30	Teerlingen
Don 30 maart	14u30	Verjaardagsfeest
Vrij 31 maart	14u30	Turnen met Abden



Agenda Rode Afdeling

Don 2 maart	15u00	Creamiddag (de lente)
Maa 6 maart	15u00	Creamiddag
Din 7 maart	14u30	Bingonamiddag
Woe 8 maart	15u00	Bewegingsactiviteit
Don 9 maart	15u00	Lentequiz
Maa 13 maart	14u00	Dessertbuffet Maricolen
Din 14 maart	15u00	Daar is de lente!
Woe 15 maart	15u00	Bewegingsactiviteit met vormelingen
Don 16 maart	09u00	Vrijwilligersfeest
	14u30	Zingen op het rode tapijt
Vrij 17 maart		Leerlingen op bezoek
Maa 20 maart	14u30	Geheugenkoor
Din 21 maart	14u30	P&O discobar Johan Truyaert
	17u00	avondbuffet scampi's
Woe 22 maart	14u00	Uitstap Oedelem
Don 23 maart	14u00	Afscheid Christine
Maa 27 maart	15u00	Kooknamiddag: Quiche
Din 28 maart	14u30	Teerlingen
Woe 29 maart	15u00	Bewegingsactiviteit



Agenda Groene Afdeling

Woe 1 maart	15u00	Individuele therapie
Don 2 maart	10u00	Komen eten
Vrij 3 maart	14u30	Creanamiddag
Maa 6 maart		Creamiddag
Din 7 maart	14u30	Bingonamiddag
Don 9 maart	14u30	Spelnamiddag
Vrij 10 maart		Samen bakken
Maa 13 maart	14u00	Dessertbuffet Maricolen
Din 14 maart	15u00	Reminiscentie
Woe 15 maart	14u00	Activiteit met vormelingen
Don 16 maart	09u00	Vrijwilligersfeest
	14u30	Zingen op het rode tapijt
Vrij 17 maart		Leerlingen op bezoek
Maa 20 maart	14u30	Geheugenkoor
Din 21 maart	14u30	P&O Discobar Johan Truyaert
	17u00	Avondbuffet scampi's
Woe 22 maart	14u00	Uitstap Oedelem
Don 23 maart	14u30	Activiteit stagiaire
Vrij 24 maart	14u30	Verjaardagsfeest
Maa 27 maart	14u30	Spelnamiddag
Din 28 maart	08u30	Pannenkoekenontbijt
	14u30	Teerlingen
Don 30 maart	14u30	Terras aankleden
Vrij 31 maart	14u30	Bewegen met Anneke

