

Het leven zoals het is...

Jg. 9 nr.9 – september 2017



*Zie daar die eerste schooldag
Sleepvoetend komt hij er aan
Die ene al met een lach
De andere met een traan*

*Boekentas en pennenzak
Met of zonder stripfiguur
Men loopt er op zijn gemak
Met vriend of met de buur*

*Het lijkt of alles nog mag
Tot je in de rij moet staan
Voor een meester vol gezag
Wij de kippen hij de haan*

*Stilletjes en ook heel zwak
Begint dit nieuwe avontuur
Uur na uur een ander vak
Vol nieuwtjes en vol lectuur*

- Vermeersch Jean-Paul -

Een dag zoals zoveel andere ... en toch speciaal !!!

Op 1 januari 1977 was mijn officiële start in het rustoord in Adegem. 30 jaar later, 21 november 2007, officiële start in 't nieuw rustoord "Warmhof" in Maldegem.

Noodgedwongen...zo voelde dat bij mij aan.

Hoe erg ik er ook tegen op zag, er was bijna geen andere keuze. Mee verhuizen of er na 30 jaar toch nog de brui aan geven???

Maar wat dan?? Op 50 jarige leeftijd??

Terug kon ik de keuze maken om zoals in Adegem, opnieuw te werken in de keuken, maar ja...'t was in Maldegem.

Maar reeds na enkele dagen wist ik het...

Dit was wat ik wou... een drukke, maar goede werksfeer, nieuwe medewerkers, een nieuwe accommodatie, een nieuw uurrooster en een enthousiaste keukenchef. Was het nu naar Adegem of Maldegem, van afstand zat er weinig verschil in... de fiets op, richting verkeerslichten en ondertussen reeds aan het genieten van de fluitende vogels.

Enkele minuten later, al paraat in de kelder... daar was het dat ik verwacht werd, samen met een andere collega.

Voor het ontbijt zorgen en soms dat "ietsje" meer, zoals een banaan, een extra yoghurtje of een reepje chocolade voor bepaalde residenten, dat was het die voldoening gaf.





Daarna stond afwassen op 't programma en terug alles klaarzetten voor de volgende maaltijd.

Sommigen vinden dit misschien saai, maar zo ervaarde ik het niet.

Er waren veel drukke werkdagen, maar ook gezellige gebeurtenissen. Ik kijk daar dankbaar op terug !!

Het "piekt" een beetje als ik zeg dat dit na 40 jaar op 31 oktober het einde van mijn OCMW-loopbaan is.

Aan elk einde komt een nieuw begin...

De toekomst zal zeker zo waardevol zijn...het begin van een ander levensritme.

Voor de leuke samenwerking wil ik iedereen in 't Warmhof bedanken. Ik wens er jullie nog een leuke tijd...we zien elkaar zeker nog terug !!!!

**van harte
Martine**



Kermis

Kermissen zijn reizende volksfeesten voor jong en oud. 'n Smoutebol of 'n suikerspin? Pomme d'amour of pommes de frites? Kermis is puur plezier voor groot en klein.



Het woord kermis komt volgens sommigen van 'kerkmis' en zou verwijzen naar religieuze feesten en processies uit de middeleeuwen. Reizende kooplieden kwamen daar hun handelswaar aanprijzen. Uit die mengeling van godsdienstbeleving en handelsbeurs ontstond de 'foor', naar het Latijnse woord forum, dat markt, ontmoetingsplaats en politieke discussieruimte betekent.

Uitvindingen zoals de fotografie en de stomme film vonden hun weg naar het grote publiek via de kermis. In vroegere jaren zette men vreemde biologische verschijnselen te kijk in een rariteitenkabinet: organen op sterk water, exotische dieren, misvormde mensen, Siamese tweelingen...

Goochelaars, krachtpatsers en koorddansers voerden er hun

act op. De link met het circus is nooit ver af geweest.

Rondjes draaien op een levend paardje, dat was iets voor de kleinsten onder ons. Grote broer of zus zat ondertussen rustig op een houten ros van de paardenmolen, graaiend naar de 'flosj'. Volwassenen baanden zich



een weg door het spiegelpaleis. Voor verliefde tieners was een tochtje door de griezeltent het langverwachte excuus om elkaars hand lekker lang vast te houden.

De jongste decennia komen er meer spectaculaire kermisattracties. Je kunt je reacties testen in een flight simulator of jezelf astronaut wanen in een maanraket.

Antwerpen heeft zijn Sinksenfoor in de Zuiderdokken, Brussel heeft zijn Zuidkermis, Brugge zijn meifoor... en wij ...wij hebben in september onze eigen Maldegem kermis.



Ginkgo Biloba

Wie deze zomer in het centrum van Maldegem aan het toeren was, is zeker gepasseerd aan een heel bijzondere boom. In de Noordstraat, ter hoogte van huisnummer 15, staat het vermaarde kasteeltje van de familie De Lille. Maar voor dit landhuis staat de wijdvertakte Ginkgo Biloba, de Japanse Notenboom.

Deze boom heeft een stamomtrek van meer dan 4 meter en is een vrouwelijke plant. Wat wil zeggen dat de boom jaarlijks nootjes produceert. Omdat de nootjes door heel wat mensen als hinderlijk ervaren worden, worden er momenteel bijna geen vrouwelijke planten meer overgehouden. De bomen die uitgeplant worden zijn dus allemaal mannelijke exemplaren (zonder nootjes).

Uit de bladeren – die toch wel een heel bijzondere vorm hebben – worden extracten gehaald die heel bijzondere eigenschappen hebben: ze verbeteren de bloedstroom in de hersenen maar ook in de rest van het lichaam, ze verminderen het ontstaan van ontstekingen, werken als antioxidant om celbeschadiging tegen te gaan en verbeteren het geheugen bij mensen met geheugenproblemen.

En dat allemaal zo dicht bij ons huis !!!!



Bewonersnieuws

We namen afscheid van Godelieve Van den Abeele. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe!

We mogen ook een nieuwe bewoner verwelkomen. Raymond Foré, van harte welkom. We hopen dat u zich hier snel thuis voelt.

Verjaardagen

Afdeling geel

06/09	Paula De Loof
13/09	Angela Maes
21/09	Magdalena De Noël
23/09	Emelie Maenhoudt

Afdeling paars

12/09	Carlos Verstuyf
17/09	Rachel Van Landschoot
29/09	Elza Lippens

Afdeling rood

12/09	Edith De Smet
17/09	Roger Lazoen
24/09	Maria Elsen

Afdeling groen

08/09	Valeer Daneels
16/09	Laura Deloof
21/09	Marie-José Berat
30/09	Remy Peeters



GELUKKIGE
VERJAARDAG

Agenda Gele afdeling

Vrij 1 sept	14u30	Quiz
Din 5 sept	14u30	Bingonamiddag
Woe 6 sept	14u30	Vertelnamiddag: terug naar school
Vrij 8 sept	14u30	Kaartbingo
Maa 11 sept	11u30	Uit eten: De Tol
Din 12 sept	14u30	Traktatie door de Vriendenkring
Woe 13 sept	14u00	Bewegingsnamiddag
Don 14 sept	14u30	Fruitsla maken
Vrij 15 sept	14u30	Getallenspel
Maa 18 sept	14u00	Seniorenfeest Den Hoogen Pad
Woe 20 sept	14u00	Kermisbezoek
Don 21 sept	12u00	Mosselen
	14u30	Zingen op het Rode tapijt
Vrij 22 sept	14u30	Hoger-Lager
Maa 25 sept	14u00	Verjaardagsfeest
Din 26 sept	08u00	Ontbijtbuffet
	14u30	Teerlingen
Woe 27 sept	14u30	Woordspelletjes
Don 28 sept	14u30	Dialectenspel



Agenda Paarse afdeling

Maa 4 sept	14u30	Kaartbingo
Din 5 sept	14u30	Bingonamiddag
Don 7 sept	14u00	Verjaardagfeest
Vrij 8 sept	14u30	Turnen met Abden
Maa 11 sept	14u30	De tovertafel
Din 12 sept	14u30	Traktatie door de Vriendenkring
Don 14 sept	14u30	Maldegemse dialectenmiddag
Vrij 15 sept	14u30	De tovertafel
Maa 18 sept	14u00	Seniorenfeest Den Hoogen Pad
Din 19 sept	15u30	Oliebollenbak
Woe 20 sept	14u30	De kiné toer
Don 21 sept	12u00	Mosselen
	14u30	Zingen op het Rode tapijt
Vrij 22 sept	14u30	Turnen met Abden
Maa 25 sept	14u30	Gebruikersraad
Din 26 sept	08u00	Ontbijtbuffet
	14u30	Teerlingen
Woe 27 sept	14u30	De kiné toer
Don 28 sept	14u30	Uitstap in beperkte groep
Vrij 29 sept	14u30	De tovertafel



Agenda Rode afdeling

Maa 4 sept	14u30	Bewegingsnamiddag
Din 5 sept	14u30	Bingonamiddag
Woe 6 sept		Schoonheidssalon
Don 7 sept	11u00	Uit eten: Koetshoeve
Maa 11 sept	14u30	Geheugenkoor op de groen
Woe 13 sept	14u30	Krant lezen
Maa 18 sept	14u00	Seniorenfeest Den Hoogen Pad
Din 19 sept	17u00	Oliebollen
Don 21 sept	12u00	Mosselen
	14u30	Zingen op het Rode tapijt
Din 26 sept	14u30	Teerlingen
Woe 27 sept	14u30	Creanamiddag: Herfst
Don 28 sept	14u30	Bewegingsnamiddag



Agenda Groene afdeling

Din 5 sept	14u00	Clinidogs
	14u30	Bingonamiddag
Woe 6 sept	15u00	Reminiscentie: Terug naar school
Don 7 sept	15u00	Creanamiddag: Thema Kermis
Vrij 8 sept	15u00	Creanamiddag: Thema Kermis
Maa 11 sept	14u30	Geheugenkoor op groen
Woe 13 sept	15u00	Aperitiefnamiddag
Don 14 sept	15u00	Filmnamiddag
Vrij 15 sept	10u30	Clinidogs
	15u00	Spelletjesnamiddag
Maa 18 sept	14u00	Seniorenfeest Den Hoogen Pad
Din 19 sept	15u30	Oliebollenbak
Woe 20 sept	14u00	Uitstap naar de Kermis
Don 21 sept	12u00	Mosselen
	14u30	Zingen op het Rode tapijt
Din 26 sept	14u30	Teerlingen
	17u00	Hotdogs
Don 28 sept	15u00	Confituur maken

